

## WAAROM EEN MANIFEST?

JanD ziet het leven als een oneindige leerfase. Drie decennia ondernemerschap en tien jaar als zelfstandig coach, mediator en vertrouwenspersoon gericht op het midden- en kleinbedrijf sluit J a n dankbaar en als betekenisvolle en mooie leerfase af.

Vanaf 1 maart 2022 zet J a n zich volledig in voor organisaties met een maatschappelijk doel. Dit manifest is een verklaring van mijn ideaal en wat ik als senior nog met plezier wil doen, en wil laten. Mijn focus richt ik op het herbronnen van werkplezier en plezier in eigen kunnen. Deze laatste professionele leerfase noem ik mijn 'maatschappelijke-waarde-fase'.

JanD: Ik ben wie ik ben, ik neem verantwoordelijkheid voor wat ik doe en verwacht dat ook van de ander. Ik wil laten zien waar ik voor ga en sta. Ik inspireer mijn omgeving vanuit passie en zingeving. Ieder mens verdient een kans, aandacht en positieve erkenning. Ik heb vertrouwen in mijzelf en bied vertrouwen aan de ander.

## Wat doet JanD?

Met ingang van 1 maart 2022 concentreert J a n zich als conflictbemiddelaar op de non-profitsector. Daarmee is J a n de eerste conflictbemiddelaar die zich uitsluitend op deze branche richt. Als coach, mediator en vertrouwenspersoon wil ik mijn ruime werkervaring en skills alleen nog aanwenden voor veiligere en plezierige werkverhoudingen bij organisaties met een maatschappelijk doel.

JanD zorgt dat anderen moedig durven zijn om een conflict te bespreken en help mensen met hun eigen wijsheid de weg terug te vinden naar hun oorspronkelijk idealisme. Als dat lukt, geeft mij dat plezier en voel ik me waardevol; als bemiddelaar en als mens. Non-profitorganisaties kunnen bij mij terecht bij ingrijpende veranderingen, tijdens een transitiefase of bij een (dreigend) conflict tussen bestuurders, directie, leidinggevenden en teams, maar ook tussen individuele medewerkers en vrijwilligers. Ik help ook vastgelopen allianties.

JanD helpt. Buitenstaanders vragen mij regelmatig J a n, waarom heb jij voor beroep gekozen? Wie wordt er nou blij van ruzie? Als vijfjarig jongetje droomde wegenwachter te worden. Als superheld in een leren pak op een gele motor gestrande mensen te hulp schieten ... wat kon er mooier zijn? Nu, vele later ben ik nog steeds trouw aan mijn droom. Ik ben dienstverlener in hart Met een zwak voor maatschappelijke (non-profit) organisaties. Omdat zij leen naar economische waarde streven, maar vooral naar maatschappelijke

Als senior conflictbemiddelaar, coach en vertrouwenspersoon voor -profitorganisaties kom ik weliswaar niet voorrijden in een leren pak gele motorfiets, maar ik schiet wel te hulp bij verschillende conflicten of situaties. Van smeulende onenigheid tot patstellingen en openlijke strijd.



dit bijzondere ik er al van om met zijspan decennia en nieren. niet al-waarde.

non-op een onveilige